



WingMakers

My Central Purpose

MIN CENTRALA AVSIKT

Utforskningsplanen har ett överbryggande syfte. Ni är inte mottagare för gudomlig möda och ytterst noggrann träning bara för att försäkra er om att kunna njuta av ändlös lycksalighet och evigt välbehag. Det finns en avsikt som består i ett enastående tjänande, dolt bortom den nuvarande världsålderns horisont. Om jag skapade er för att ta er med på en evig utflykt in i nirvana, skulle jag säkerligen inte ha konstruerat hela ert universum till en vidsträckt och invecklad skola för träning eller införlivat en gedigen underavdelning inom min skapelse som lärare och instruktörer, och sedan tillbringat tidsålder efter tidsålder med att lotsa er, en efter en, genom denna enorma universella skola bestående av inläring genom erfarenhet. Understödet till det system som styr det mänskliga framåtskridandet kultiveras genom min vilja med det tydliga syftet att blanda de mänskliga arterna med andra arter från olika universa.

Eftersom det är min natur att vara sjufaldig, så finns det sju universa som min kropp består av. Inom vart och ett av dessa kastas en art med ett särskilt DNA-mönster ut och får näring genom Källans Intelligens till att utforska sitt materiella universum. Var och en av de här arterna sänds ut från den Centrala Rasen in i det universum som skapats för att ta bort slöjan från deras potential och frösådda vision. Er art kommer att sammanstråla med sex andra arter i en avlägsen framtid, vilket kommer att återförena min kropp såsom den levande utvidgningen av utforskad skapelse. Trots att detta kan tyckas så avlägset, att det inte har någon relevans i er tid, så är det livsviktigt för er att förstå vidden med ert syfte. Ni kan se de här sju arterna såsom lemmar på min kropp, som åter fogats samman för att göra det möjligt för mig/er att få en total funktion inom det stora universat. Detta är mitt syfte och därför också ert eget syfte.

Er fria vilja tas inte ifrån er; den snarare förenas med min/vår egen. Från den djupaste kammaren av min existens utgår viljan att expandera, utforska, förena och göra en syntes, och medan den gör detta, blottar den ytterligare ett lager av min/vår avsikt. Vad innebär denna avsikt, frågar ni? Den går inte att uttrycka på ett språk som ni nu kan förstå, men det handlar

om koncept som att upptäcka universa och utveckla självet. Det är tillväxten och syntesen av kosmisk erfarenhet.

Tidens uppstigande väsen sammanstrålar i min centrala boning. Alla dras de till mig i syfte att min/vår vilja skall uttryckas inom hela det stora universat för att forma ett nytt stort universum och för att fördjupa skalet hos min/vår personlighet. Det här är det dolda syftet med min/vår vilja; att skapa nya världar av erfarenhet som stimulerar vår fortsatta utveckling.

Utan er kan jag inte utvecklas. Utan mig kan ni inte existera. Detta är vår eviga förbindelse. Det var och det är min önskan att utveckla det som gav dig existens. Kollektivt är vi skapelsens och utforskningens förenade farkost. Vi är djärvheten under den resa som inte är kartlagd och den fantasirika energi som målar ut nya verkligheter. Vi är bilden av en uppstigande, oändlig expanderande spiral, som skapar segment efter segment av sig själv. Vi är odelbara – var och en är den andres fönster.

Mina välsignelser till dig, som finner dessa ord och lyssnar i klarheten från din personlighet.

* * * *

Utdrag från Kammare 22 – En av tre skrivelser från WingMakers material, som tillskrivits Första Källan.